



niet vergeten

een *theatraal* luisterboek **7+**

niet vergeten

www.hogefronten.nl

HOGE FRONTEN
HF
BEELDEND THEATER
LIEKE BENDERS

Familievoorstelling van Hoge Fronten / Lieke Benders
Nieuwe theatertekst door Joke van Leeuwen

niet vergeten

een *theatraal* luisterboek 7+

Een theatraal luisterboek

Met een nieuwe theatertekst door Joke van Leeuwen

Niet vergeten is een voorstelling over kostbare herinneringen en dingen die je liever vergeet. Op een koptelefoon klinkt een stem die jou aanspreekt. Ze spoort je aan mee te zoeken, te voelen, te ruiken of te onthouden.

Om een herinnering niet te laten vervliegen, moet je die regelmatig tevoorschijn halen en oppoetsen. Daarom zitten oude mensen vaak herinneringen omhoog te halen. Ze hebben er veel. Als je zeven bent heb je er veel minder. In je hoofd heeft de kast voor de herinneringen nog veel lege laatjes. En de laatjes van je eerste jaren, daar zit al haast niks meer in. Die laatjes zaten niet goed dicht. Wat erin zat is er weer uit gevlogen. Dat krijg je met hersenen die nog maar net zijn begonnen.

Maar waarom herinnert de een zich hetzelfde zo anders dan de ander?

Is onze verbeelding ermee aan de haal gegaan om er mooiere kleuren en verrassender vormen op aan te brengen? En hoe zou het zijn als we ons die eerste levensjaren wel zouden herinneren? De eerste kennismaking met licht, met het wereldje om je heen waarin je de grote mensen niet kon verstaan. Je eerste hap lucht. De enorme gezichten die boven je wieg hingen. De geur van je moeder en van grote-mensenadem.

In **niet vergeten** delven we herinneringen op, met alles wat we kunnen gebruiken en maken zo een familievoorstelling om niet meer te vergeten.

Joke van Leeuwen is door Lieke Benders benaderd om voor **niet vergeten** een tekst te schrijven. Eerder werkte Benders voor de voorstelling 'niet wiet, wel nel' met een reeds bestaande tekst van Joke van Leeuwen. Deze zeer succesvolle voorstelling van Hoge Fronten/Lieke Benders en tmg LAP won in 2013 de Nederlandse jeugdtheaterprijs de Zilveren Krekel.

Over Joke van Leeuwen

Joke van Leeuwen schrijft boeken en gedichten voor zowel kinderen als volwassenen. Haar werk is veelvuldig bekroond. Ze ontving voor al haar kinderboeken de Theo Thijssenprijs (2000) en voor haar complete oeuvre kreeg ze de Constantijn Huygensprijs (2012). In 2013 was ze winnaar van de AKO Literatuurprijs met haar roman 'Feest van het begin'. In 2015 werd Joke benoemd tot Dichter der Nederlanden. Joke van Leeuwen woonde in onder meer Amsterdam, Brussel en Maastricht. Momenteel woont ze in het centrum van Antwerpen, waar ze in 2008/2009 stadsdichter was.

Tekst	Joke van Leeuwen
Regie	Lieke Benders
Stem	Joke van Leeuwen
Spel	Marie Groothof e.a.
Geluidsontwerp	Jolle Roelofs
Dramaturgie	Peter Anthonissen
Leeftijd	7+
Genre	beeldend, jeugd, familie
Locaties	klein/midden
Speelperiode	okt / nov / dec 2016 apr / mei 2017 (in overleg ook eventueel vanaf juni 2016)
Opbouw	4 uur
Speelduur	ong. 60 minuten
Speelvlak	8 x 8 x 3,5
Max. bezoekers	vrije voorstelling 200 / schoolvoorstelling 150
Extra's	Na afloop van de voorstelling kan men een herinnering adopteren. In de foyer staat een automaat waar herinneringen in bewaard worden. Joke van Leeuwen schrijft voor deze automaat korte verhalen die mee naar huis genomen mogen worden.
Educatie	Voor scholen is er een lesbrieft rondom deze voorstelling.
Tekening voorzijde	Joke van Leeuwen

Arda (Steen Impresariaat) bellen
voor boekingen
+31 (0) 35 77 21 402

Violien (Hoge Fronten) bellen
voor meer informatie en
boekingen in België
+31 (0) 6 414 88 067

**...voor die familievoorstelling
van Hoge Fronten**

Tijdens niet vergeten wordt gebruikt gemaakt van koptelefoons.